

## Goedemorgen

In een kleine stad waren de mensen treurig en moedeloos. De oogsten mislukten, de regen bleef uit en de dagen leken eindeloos donker. Iedereen voelde zich verloren, alsof er geen uitweg was uit hun verdriet. In deze stad woonde een oude man met de naam Gustaaf. Hij was een eenvoudige boer, maar bekend om zijn diepe geloof. Ondanks de moeilijke tijden bleef Gustaaf elke ochtend opstaan, zijn handen vouwen en bidden. "Heer, geef ons vandaag ons dagelijks brood," bad hij. Zijn burens lachten soms om hem. "Waarom bid je nog?" vroegen ze. "De regen komt niet, en onze toekomst is hopeloos." Gustaaf glimlachte alleen en zei zacht: "Hoop is niet gebaseerd op wat we zien, maar op wat we geloven."

Op een dag vroeg een jonge vrouw, Kimberley, aan Gustaaf: "Waarom blijf je geloven, ook al lijkt alles verloren?" Gustaaf keek haar aan en antwoordde: "Kijk naar de zon. Zelfs op bewolkte dagen schijnt ze, ook al kunnen we haar niet zien. Zo is het ook met Gods liefde en zorg. Zelfs als de wereld donker lijkt, werkt Hij op manieren die wij niet begrijpen."

Kimberley dacht na over zijn woorden en begon, net als Gustaaf, elke dag te bidden. Langzaam verspreidde het geloof zich door de stad. Mensen begonnen elkaar te helpen, kleine tuinen te planten en moed in te spreken. De regen bleef nog steeds uit, maar iets veranderde in de harten van de mensen. Ze gaven niet op.

Op een avond, na een lange tijd van droogte, begon het plotseling te regenen. Het was geen zware regen, maar genoeg om hoop te geven. De mensen lachten en huilden van vreugde. "De Heer heeft ons niet vergeten," fluisterden ze tegen elkaar.

Gustaaf, met zijn oude handen omhoog, dankte God in stilte. De regen was gekomen, maar hij wist dat de echte zegen het geloof en de hoop was die de mensen in hun harten hadden gevonden, zelfs in de donkerste tijden.

En zo herinnerde de stad zich dat hoop nooit sterft, zolang we blijven vertrouwen op iets groters dan onszelf. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden en een goede dienst toegewent.

## Zondag 20 oktober 2024

<b>Kerkgebouw</b>	: Hervormde Kerk Nijeveen
<b>Voorganger</b>	: ds. René Kok
<b>Ouderling van dienst</b>	: Gea Veeloo
<b>Organist</b>	: Albert Hoekerswever
<b>Collecte</b>	: 1. Diaconie; 2. KRM (kerkbeheer)
<b>Koster</b>	: Anneke en Teun Bos

<b>Kerkgebouw</b>	: Hervormde Kerk Kolderveen- Dinxterveen
<b>Voorganger</b>	: ds Johan Prosman
<b>Ouderling van dienst</b>	: Mevr. A. Westenbrink
<b>Collecte</b>	: 1. Diaconie; 2. Kerkbeheer
<b>Koster</b>	: Fam. Oppewal

<b>Oppasdienst</b>	<b>20 oktober</b>	: Dienst in HV kerk
<b>Oppasdienst</b>	<b>27 oktober</b>	: Laura Schra
<b>Kinderkerk</b>		: Er is vandaag geen kinderkerk.

## Pastoraat

### Bloemen van de Hervormde Kerk Nijeveen

De bloemen van de Hervormde Gemeente Nijeveen zijn vandaag voor mevr. A. van der Linde-Mulder, Binnenveen 10.

### Voorbedeboek

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de kerkenraadskamer.

### Contactpersoon pastoraat Hervormde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel. 06 -11070647.

### Contactpersoon pastoraat Gereformeerde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Mw. Sita Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 06-10778946  
e-mail: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

## Agenda en overige mededelingen

### Aansprekpersonen Hervormde Kerk

Pastorale dingen: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel 06 11070647

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Gea Veeloo, email: scribahervormdniijeveen@gmail.com, tel.: 06 24988327

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Anneke Bos (koster), Dorpsstraat 58, tel 0522 475783, email: bos852@kpnmail.nl

### Aansprekpersonen Gereformeerde Kerk

Pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Bestuurszaken kerkenraad etc.: Anje Lalkens, email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Bert Winters Jzn, email: preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl telefoonnummer: 06 21 96 21 47.



### SAMEN EEN

De zomer is weer voorbij. De dagen worden korter en de avonden langer. Reden genoeg om elkaar op te zoeken voor een spelletjesmiddag.

De volgende spelletjesmiddagen in de Gereformeerde Kerk Nijeveen staan gepland voor:

**zaterdag 16 november** en **zaterdag 21 december**

Noteert u deze alvast?

Samen een spelletje doen of gewoon toekijken en kletsen... alles mag! En ondertussen wordt er een hapje en een drankje uitgedeeld. Wij zullen zorgen dat er allerlei spelletjes zijn, maar zelf een leuk spel meenemen mag natuurlijk ook. Ook al houd jij niet van spelletjes maar wel van gezelligheid, loop gerust binnen. Iedereen is welkom! Wil je wel, maar is vervoer een probleem, neem dan contact op met Jennet van Dijk 06-47240342.



### Ter herinnering. Gezamenlijk project Home Sweet Home

Graag willen we u als gemeenteleden nog weer het gezamenlijk project Home Sweet Home onder de aandacht brengen. Het komende jaar zullen wij als gezamenlijke 3 kerken dit project nog financieel ondersteunen. Home Sweet Home heeft een 4-tal projecten waar ze zich voor

inzetten. Deze projecten zijn: **Pleeggezinnen** (ieder kind heeft recht op een warm en veilig thuis. In hun vaste pleeggezin groeien 15 kinderen op een liefdevolle manier op in een gezinssituatie). **De zorgboerderij** (op de zorgboerderij komen kinderen en jongeren met een beperking uit de wijdere gemeenschap om te leren, spelen, werken en samen te zijn). **Mama & me** (de kindersterfte onder de 5 jaar is hoog in Oeganda. In het Mama en Me huis vangen we moeders met ondervoede baby's en kinderen op). **Farming God's way** (een duurzame wijze landbewerking met liefde voor de natuur, zorgt voor een hogere opbrengst en meer voedselzekerheid voor de gemeenschap). Mocht u meer informatie willen dan kunt u ook altijd de website bezoeken: [www.homesweethomeuganda.nl](http://www.homesweethomeuganda.nl). Hartelijke groet namens iedereen van de gezamenlijke projectcommissie.

### **Oproep voor de Voedselbank**

De jonge vrouw had nooit gedacht dat ze ooit bij de Voedselbank zou aankloppen. Ze had altijd haar eigen boontjes gedopt, een baan, een huis en een druk leven met haar kinderen. Maar toen haar man zijn baan verloor en de kosten opliepen, begon het moeilijker te worden om rond te komen. Elke maand was het een gevecht om de rekeningen te betalen en al snel merkte ze dat er steeds minder overbleef voor boodschappen. Met tegenzin stapte ze op een dag naar de Voedselbank. Ze voelde zich beschaamd, alsof ze had gefaald. Maar toen ze binnenkwam, zag ze geen oordeel, geen gefronste blikken – alleen vriendelijke gezichten en mensen die haar wilden helpen. Wat voor haar begon als een stap vol schaamte, veranderde in een gevoel van opluchting. De Voedselbank was er om een steun in de rug te zijn, juist op de momenten dat het het zwaarst was. Ze leerde dat het vragen om hulp geen teken van zwakte was, maar van kracht. Dankzij de Voedselbank hoefden haar kinderen niet zonder eten naar school, zag ze hoop dat ze er niet alleen voor stond en kon ze wat ademruimte vinden in de chaos.

Ook nu weer zamelen we in drie kerken producten in voor de Voedselbank Meppel.

### **Hoe kunt u helpen?**

Er staan in de drie kerken van Kolderveen en Nijeveen bakken voor de Voedselbank Meppel. U wordt van harte uitgenodigd levensmiddelen te verzamelen en in de kratten te deponeren. Alles wat houdbaar is, mag u meenemen. Elke bijdrage telt! Deze producten zijn extra welkom: **afwasmiddel, tandpasta, koekjes, koffiemelk en kippensoep.**

U kunt de producten inleveren in de bakken in de drie kerken. Ook kunt u de producten contactloos inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de voordeur staat een grijze bak met deksel, die regelmatig wordt geleegd. Een donatie helpt ook. Als u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekeningnummer: NL55RABO0101056672, Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe. Alvast hartelijk dank.

### **Liederen in de Hervormde Kerk Nijeveen**

**Voor de dienst** :  
**Tijdens de dienst** : NLB 869.1.2 Lof zij de Heer ons hoogste goed; NLB 691 De Geest van God waait als een wind; NLB 422 Laat de woorden die we hoorden; NLB 197 Gij die het sprakeloze bidden hoort; NLB 869.4.5.6 Ik riep de Heer aan in de nood

### **Liederen in Hervormde Kerk Kolderveen – Dinxterveen**

**Voor de dienst** :  
**Tijdens de dienst** :

## **Mededelingen zondag 20 oktober 2024 jaargang 21 nr. 33**



**Adres Hervormde Kerk: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen**  
**Adres Hervormde Kerk Kolderveen- Dinxterveen: Kolderveen 47, 7948 NH Nijeveen**  
**Adres Gereformeerde Kerk : Dorpsstraat 7, 7948 BL Nijeveen**  
**Websiteadres Hervormde Kerk: [www.hervormdegemeentenijeveen.nl](http://www.hervormdegemeentenijeveen.nl)**  
**Websiteadres Gereformeerde Kerk : [www.gereformeerdekerknijeveen.nl](http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl)**  
**Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13**  
**allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:**  
**0522- 491141**